



Neem het lila kaartje erbij voor meer info over het Sint-Maartenergoed in Moerzeke.



De **Scheldeboorden** waren het favoriete plekje van de Zeelse schrijver Henri Van Daele. Die was een grote fan van het Sint-Maartensgebeuren. Lees een opiniestukje van hem in de Erfgoedapp.



Tussen de twee wereldoorlogen kwam Sint-Maarten aan in **Station Zele** met de trein. Hij werd toen bijgestaan door een bedelaar met gescheurde mouwen. Je bekijkt enkele foto's uit het interbellum via de Erfgoedapp.



KLJ Zele-centrum stapt elk jaar mee in de 11 novemberoptocht. Daarmee viert Zele in eerste instantie de Wapenstilstand. Sint-Maarten sluit evenwel graag aan bij de feestelijkheden in de lokalen van de KLJ en bij verschillende wijkcomités.



Je vindt het **infopaneel over Sint-Maarten** in Zele in Park Peeters. Tijd voor een pauze? In dit park met een aantal grote oude beuken, vijvers en pittoreske bruggetjes is het heerlijk vertoeven.



Patisserie Vael is een ambachtelijke bakker die traditionele zoetigheden maakt voor Sint-Maarten. Denk aan de grote speculazens uit een houten vorm. Typisch voor Zele is ook de 'rikketik', een mannetje van suikerbrood of melkbrood.



Basisschool De Kouter organiseert samen met de ouderraad een rijkelijke ontvangst voor Sint-Maarten, die vervolgens wordt rondgereden in de wijk en hier en daar een kindje blij maakt met een verrassingsbezoek.



Sint-Maarten meert jaarlijks aan aan **het Veen in Appels**, onder muzikale begeleiding van de Sint-Cecilia Harmonie. Je vindt hier ook het infopaneel over Sint-Maarten in Dendermonde.



De 18e-eeuwse pastorie is de verblijfplaats van Sint-Maarten tijdens zijn doortocht in Appels. Van daar vindt hij gemakkelijk de weg naar Chiro Kadee en basisschool De Oogappel.



Het gildenhuis in Appels is een traditionele uitvalsbasis van Sint-Maarten. Met hulp van de KWB, vertrekt hij van daaruit op huisbezoek.



In **Station Sint-Gillis** komt Sint-Maarten graag aan met de trein. Wanneer hij uitstapt aan 'den halt', wordt hij opgewacht door vele kinderen, waaronder soms 4 heemskinderen. Met hun 'Peird van den Halt' begeleiden ze Sint-Maarten in stoet naar de school en de feestzaal Gildenhuis.



Nu vind je hier patisserie Willems, maar een eeuw geleden was het **bakkerij Moens**. Begin 20ste eeuw maakte deze bakkerij speciale sint-Maartensbroden waarin een patacon werd gebakken. Eens de patacon uit het brood was, werd het een verzamelobject. De bakkerszoon Wies Moens verwierf enige bekendheid, o.a. als schrijver, en maakte ook een Sint-Maartensgedicht, dat je kan lezen in de Erfgoedapp.



Via de Erfgoedapp ontdek je nog meer Sint-Maartenweetjes langsheen de route!

PRAKTISCH

- Je kan de route in beide richtingen volgen. De wandelrichting wordt aangegeven door een combinatie van de Sint-Martinus-sticker en groene pijlen.
- De route inkorten? Dat kan ter hoogte van Dendermonde station (zie stippelijijn op de kaart). De verkorte lus Zele-Dendermonde bedraagt 27 km. De verkorte lus Dendermonde-Moerzeke bedraagt 25 km.