



- 1  Sint-Maarten komt met de boot toe aan **De Kille** in Moerzeke. Daarna volgt de intocht in de gemeente, met hulp van het Sint-Maartenscomité. Bekijk de intocht via de Erfgoedapp. Je vindt hier ook het infopaneel over Sint-Maarten in Moerzeke.
- 2 Laat je door Sint-Maarten rondleiden in zijn **huis** in Moerzeke. Kijk in de Erfgoedapp of via dijk92.be/sint-maarten en vertrek samen met de Sint op inspectie!
- 3 Het **gevelornament** met Sint-Maarten aan het huis op **Dorp 28** zou afkomstig zijn uit de oude dorpskerk, alvorens de verbouwing in de 18e eeuw.
- 4 Vroeger stapten de inwoners van Moerzeke jaarlijks mee in een Sint-Maartensprocessie. De naam van de '**Sint-Martensommegangstraat**' getuigt daar nog van. Een reliekschrijn van Sint-Maarten wordt wel nog elk jaar meedragen in de Sacramentsprocessie en de processie voor Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart.
- 5 Al zeker sinds de 18e eeuw staat er in de Bloemenstraat een **Sint-Maartenskapel**. Wist je dat de naam 'kapel' afkomstig is van de 'cappa', d.w.z. de mantel van Sint-Maarten?



Via de Erfgoedapp ontdek je nog meer Sint-Maartenweetjes langsheen de route!

PRAKTISCH

- Starten kan overal langsheen de route. De wandelrichting wordt aangegeven door een combinatie van de Sint-Martinussticker en gele pijlen.
- Opgelet: deze route overlapt deels met de groene route (aangeduid met groene pijltjes). Gedurende een aantal kilometers zie je daarom zowel groene als gele pijltjes.

